

Giv folk en ekstra chance

Skrevet og komponeret af Jacob Haugaard
til LVS 20 års jubilæum

Over byens mørke tage
og i hullet på en bro
Ahh.. Jeg passer ikke ind
Jeg har ik' noget sted at bo

På et spejl på hospitalet står
med meget kraftig skrift
Pas på smitten
Husk nu spritten
hvis du har en lille rift

Jeg ryster og jeg sitrer
Jeg er pisse abstinens
Jeg er fanget i en flaske
Jeg er hammer hammer kendt

Gi' folk en ekstra chance
Vi kommer og bærer dig hjem
Når manden ligger ned
så send en ambulance
Vi kommer og bærer dig hjem

Sving sprøjten kære junkie
Vi kommer og bærer dig hjem
Og jeg ryster og jeg bæver
Jeg er hullet som en si
Vi kommer og bærer dig hjem

På vej op i himlen i en dobbeltdækkerbus
Vi kommer og bærer dig hjem
Jeg hænger ud af vinduet
på piller og en sjus
Vi kommer og bærer dig hjem

Gi' folk en ekstra chance
Vi kommer og bærer dig hjem
Vi kan alle blive ramt af overbalance
Vi kommer og bærer dig hjem

Det er retten til at være
fuld og dum og grim
Vi kommer og bærer dig hjem
Fikseret til en seng
med bælte, knap og rem
Vi kommer og bærer dig hjem

Jeg lever i en jungle
der er ingen vej tilba'
Vi kommer og bærer dig hjem
Jeg mangler mine venner
og jeg ta'r mig nok en dag
Vi kommer og bærer dig hjem

Gi' folk en ekstra chance
Vi kommer og bærer dig hjem
Vi kan alle blive ramt af en ambulance
Vi kommer og bærer dig hjem

Hvis gud er stor hvorfor er jeg så her
Vi kommer og bærer dig hjem
Ved lighters varme
blygule skær
Vi kommer og bærer dig hjem

Jeg tænker, ergo er jeg
Lad mig være lidt i fred
Vi kommer og bærer dig hjem
Gi' mig tørvejr og lidt kaffe
på et dejligt værested
Vi kommer og bærer dig hjem

Gi' os en ekstra chance
Vi kommer og bærer dig hjem
Vi kan alle blive ramt af en ambulance
Vi kommer og bærer dig hjem

Gi' os en ekstra chance
Vi kommer og bærer dig hjem
Vi kan alle blive ramt af overbalance
Vi kommer og bærer dig hjem

Gi' os en ekstra chance
Vi kommer og bærer dig hjem
Når manden ligger ned
så send en ambulance
Vi kommer og bærer dig hjem